



**UNIE van de RELIGIEUZEN
van VLAANDEREN**

Allerzielen 2020

Beste broeders en zusters,

Sinds het uitbreken van de coronapandemie moeten we onze sociale contacten beperken. De communicatie tussen huizen en met de besturen verloopt veelal digitaal. Dit geldt ook voor de communicatie met de vicariaten, die wonderwel actief blijven. Wellicht zal het nog enige tijd duren vooraleer we elkaar in levenden lijve kunnen terugzien, vandaar deze brief.

Zolang het virus woedt, zijn grote bijeenkomsten uitgesloten en zelfs verboden vanwege het besmettingsrisico. Daarom heeft de raad van bestuur beslist om de vormingsdagen in maart 2021 en de Dagen van Blankenberge in mei 2021 niet te laten doorgaan.

Er zijn veel bejaarden, ook religieuzen, overleden aan het coronavirus, meestal alleen. Vooral dat laatste doet pijn, een pijn die we delen met allen die de voorbije maanden een dierbare hebben verloren. Gelukkig kunnen wij kracht putten uit het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft. Heeft Jezus niet gezegd: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven" (Joh 11,25)? Meer dan anders, bidden wij in deze dagen dat onze overleden broeders en zusters – over de dood heen – mogen voortleven bij de Heer.

Het coronavirus veroorzaakt pijn en lijden, het belemmert onze contacten, ook met de 'buitenwereld', maar uit kwaad kan er soms iets goeds ontstaan. Zo valt er – door de pandemie – veel werk weg, met name voor de oversten. Daardoor kunnen wij allen meer tijd besteden aan gebed en geestelijke lezing. We worden in zekere zin teruggeworpen op het wezenlijke, op waar het feitelijk om gaat in ons Godgewijd leven, namelijk het zoeken van God, het verlangen naar God en zijn liefde. Soms lijkt God afwezig te zijn, onverschillig voor wat ons overkomt, juist dan kunnen wij Hem biddend toezingen¹:

*Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden,
eeuwige God, wij willen U zien.
Geef ons vandaag een teken van liefde (...).*

*Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten,
dat wij uw mensen zijn, Gij, onze God.*

Laten wij in deze crisistijd met elkaar verbonden blijven in gebed.

Namens de leden van de raad van bestuur,

abt Frederic Testaert,

voorzitter

¹ *Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden*, uit *Vijftig Psalmen*. De tekst van deze beurtzang is gebaseerd op psalm 102.