



UNIE van de RELIGIEUZEN  
van VLAANDEREN

40 dagen  
van Kerstmis tot Lichtmis  
40 dagen  
van licht dat groeit  
40 dagen – en zoveel langer –  
van geloof dat Gods nabijheid  
ook in deze tijden  
het duister minder donker maakt.

Lichtmis  
tijd voor kaarsen  
tijd voor pannenkoeken  
tijd van toevertrouwen  
tijd van dankbaarheid  
- in het voetspoor van Simeon en Hanna -  
om Gods mensgeworden Liefde  
'Licht dat niet dooft,  
Liefde die blijft ...'

Beste zusters en broeders,

Wellicht heb je het al gemerkt: heel zachtjes beginnen de dagen te lengen. Het licht groeit en dat is zichtbaar voor wie er op let. Uitkijken naar licht dat groeit, het is ook een accent van onze levenskeuze en van het engagement waarvoor we dagelijks willen kiezen: mensen die het Licht verwachten na de nacht, ondanks alles.

Natuurlijk is dit niet altijd evident. Natuurlijk wordt dit soms meer een opgave dan een gave. Natuurlijk lukt dit niet elke dag.

En toch. Toch worden we soms verrast door anderen én door onszelf. We ervaren dat we toch weer rechtstaan na een mededeling of een gebeuren waarbij we 'geveld' worden en denken: dit komt nooit meer goed. We ervaren dat anderen ons helpen opstaan en ons bemoedigen om het niet helemaal op te geven, ook al duurt de nacht soms veel langer dan we hopen of wensen.

In de wisselvalligheden van het leven zijn we op elkaar aangewezen. Ons Godsgeloof geeft ons het vertrouwen dat we er niet alleen voor staan – ook al lijkt het soms anders.

En dan zijn er dagen zoals 2 februari, in 1997 door paus Johannes-Paulus II uitgeroepen tot 'Dag van het Godgewijde leven'. Een dag die ons spreekt over de opdracht van Jezus in de tempel. Over toegewijd zijn en toevertrouwen. Een dag ook van kaarsjes en pannenkoeken - of anders verwoord - van licht en warmte en gezelligheid.

Ik wens jullie graag een spirituele en deugddoende Lichtmisviering toe. Een dag van bemoediging, van bevestiging en verbondenheid. Met God en met elkaar. Een dag ook van dankbaarheid om alles dat leven geeft en leven doet. Een 'goddelijke' dag ...

In hartelijke verbondenheid,  
ook namens mijn collega's in het nieuw samengestelde bestuursorgaan,

zr. Mieke Kerckhof  
Voorzitter URV