

## De rivier en de bedding

Het is als een rivier die stroomt door een bedding. Je moet naar het water kijken, niet naar de oevers. Natuurlijk moet het water ergens doorheen, maar ik snap niet goed waarom mensen steeds weer ruziemaken over die bedding. Ga je stroomopwaarts, dan kom je bij de bron, ga je stroomafwaarts dan kom je vanzelf in de zee. Alle rivieren leiden naar zee. Jezus is een bedding die je naar de zee kan leiden. (...)

Als je goed geluisterd hebt, zegt Jezus zelf ook: *Het is goed voor jullie dat ik heenga. Want dan komt er ruimte voor de Geest. Die zal jullie onderrichten.* Dit tekent de grote leraar. Jezus onttrekt zich aan ons, om zo ruimte te scheppen voor groei. Hij claimt niet. Hij wil geen duplicaten. Hij wil niet als 'model' gevangengehouden worden. Zoals ik hem heb leren kennen, is hij een heel grote leraar, iemand die zegt: 'Jij bent bestemd voor de liefde, ga in vrede.' Een sekteleider zegt: 'Je moet binnen mijn grenzen blijven en mij na-apen.' Dat hoor ik Jezus niet zeggen. (...)

De uitspraak van Jezus: *Ik ben de weg, de waarheid en het leven*, hoor ik als een oproep de weg van het leven waarachtig te gaan, in zijn voetspoor, niet als na-aper, maar als leerling. En dat wil zeggen: zo waarachtig dat je tenslotte geen leerling meer bent. Je wordt zelf leraar. Iemand die echt een goede leraar heeft gehad, weet dat er een moment komt dat je loskomt en dat de leraar blij is dat hij je kwijt is! *Het is goed voor jullie dat ik heenga.* Dat is een goede leraar. Een ware leerling wordt zonder schuldgevoelens leraar. Een sekteleider zegt: 'Jij zult nooit zelfstandig worden. Jij kunt nooit zonder mij.' Ik heb dat niet ervaren bij Jezus. Bij hem groeit je leerling-zijn uit tot zelfstandigheid.

Kees WAAIJMAN

Uit *Lokroep van het onuitsprekelijke*

*Gesprekken Kees Waaijman & Jeanette Werkhoven*

Discovery Books