

## Bij het afscheid van Wilfried Rossel (1936-2023)

Begin dit jaar overleed Wilfried Rossel. Met *Golfslag* mochten wij elf jaargangen lang, van 2009 tot en met 2019, mee genieten van zijn exegetische kennis en inzichten. Hij had daarvoor een eigen stijl ontwikkeld, een manier van duiden die tastbaar maakt wat abstract en ondefinieerbaar is. Geen boodschap te nemen of te laten, maar eerder een zoeken en graven naar wat menselijkerwijze alleen maar kan vermoed worden.



Je proeft altijd de leraar in wat hij schrijft. De leraar die zijn leerlingen meeneemt op een verkenningstocht, waarbij de Bijbel en het leven van elke dag verweven zijn. Een leraar ook die denkpijlen opent en nieuwe wegen ontsluit. De leraar met zijn leerlingen, de schrijver met zijn lezers ... als tochtgenoten.

Ter illustratie en als eerbetoon hernemen we graag een passage uit zijn laatste bijdrage voor ons tijdschrift, in december 2019.

*Wat is het Rijk Gods eigenlijk, die heerschappij van God, het koninkrijk van God? Gaat het over een gebied, een toestand, een periode? Gaat het over een droom of een utopie? Wat zeggen we feitelijk wanneer we het over het Rijk Gods hebben? Daar een antwoord op geven is niet zo gemakkelijk. Jezus zelf heeft nooit een duidelijke definitie van het Rijk Gods gegeven. Nooit heeft hij gezegd: 'Kom, goede vrienden, we gaan hier even een paar uurtjes onder een boom zitten. Ik geef jullie dan een haarfijne definitie van het Rijk Gods.' Of nog doeltreffender: 'Ik geef een stoomcursus van twee weken om jullie duidelijk te maken wat ik feitelijk met het Rijk Gods bedoel.'*

Met deze opener begint een zoveelste zoektocht die ook ditmaal uitmondt op een hoopvolle afsluiter: *Het Koninkrijk Gods is de menswording van Gods liefde die soms oplaait in een 'kleine rest' mensen. Een onvermoede kiemkracht gaat in hen schuil. 'Uw Rijk kome' is de hartenwens en het smeekgebed van de gelovige gemeenschap.*

Bedankt, Wilfried, namens je vele *Golfslag*-tochtgenoten

*Guido CAERTS*