



# D OORDOEN HET GOEDE TE DOEN ...

---

*Kennis ligt op de lippen van de priester en waarheid zoekt men in wat hij zegt, want hij is een bode van de Heer van de hemelse machten. Maar jullie zijn afgeweken van de weg die ik je wees, veel mensen zijn gestruikeld door wat jullie hun leerden. Jullie hebben mijn verbond met Levi geschonden – zegt de Heer van de hemelse machten. Daarom zal ik ervoor zorgen dat heel het volk jullie minacht en op je neerkijkt, want jullie volgen de weg niet die ik je wijs en jullie hechten geen waarde aan mijn wetten. (Maleachi 2,7-9)*

*Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan, zullen jullie naar buiten komen. Dan vertrappen jullie de wettelozen; op de dag die ik voorbereid, zullen zij niet meer zijn dan stof onder jullie voeten – zegt de Heer van de hemelse machten. (Maleachi 3,20-21)*

Het verlangen naar een betere tijd en een betere wereld is een verzuchting die sinds mensenheugenis het hart van zoekende mensen vervult, diepe hunker doet ontstaan en soms kwelende wanhoop oproept bij de confrontatie met de realiteit van elke dag. Getuige de tekst van Maleachi was dat niet anders in zijn tijd.

Maleachi's beeldspraak verschilt wel-

licht van de onze. En we verwachten ook niet meer meteen alle heil van het plotse aanbreken van *de dag van de Heer*, ook al lijken allerlei sites op het web zelfs die bewering te nuanceren ... Wat wel zeker lijkt, is dat wij ook vandaag beseffen dat de wereld waarin we leven, de maatschappij waarvan we deel uitmaken, maar ook de kerk waartoe wij ons bekennen, ver verwijderd zijn van die

mooie droom van God. Als sommige priesters en kerkverantwoordelijken 'afwijken van de weg', als mensen 'struikelen' door wat zij vertellen en voorleven, dan is inderdaad ook vandaag dat *verbond* met God geschonden. De scherpe profetische kritiek van Maleachi, waar in de boven geboden weergave geen woord aan toegevoegd of uit weggelaten werd, is onverminderd schrijnend actueel.

Echter, ook in Maleachi's tijd lijken er, net als nu, ook *gerechtigen* te zijn, die wel *ontzag* hebben voor de naam van de Heer. Gerechtigheid en ontzag voor de Heer zijn twee categorieën uit het oudtestamentische wijsheidsdenken. Gerechtigheid betreft fundamenteel het eerlijke onderscheiden van goed en kwaad tegen de achtergrond van Gods scheppingsorde. Ontzag voor de Heer heeft in die context te maken met een onmiddellijke betrokkenheid op God, in respect en trouw, onder meer precies in het kader van het verbond. Gerechtigheid en ontzag voor de Heer zijn derhalve twee zijden van één gelovige realiteit die concreet be- en geleefd wordt, die tastbaar en zichtbaar moet zijn in een manier van leven. Wilden ook de eerste christenen niet dat men zag aan de wijze waarop ze leefden dat ze christen waren? En als Jezus het heeft over het *gist in het deeg* of

het *zout der aarde*, gaat het ook dan niet om die consequente levenshouding die Maleachi de gerechtigen in ontzag voor de Heer toeschrijft?

Is de droom van goed dat kwaad overwint, zo oud als de wereld, dan toch mogelijk? *De zon die stralend opgaat, die heelt met genezing die ze in haar vleugels draagt*, het blij, haast ongeremde *huppelen* van dieren die na de lange winter herboren lenteleven voelen: het zijn allemaal beelden van hoop op een nieuw begin. Overigens net zo nieuw is de aanvang wanneer wetteloosheid tot stof wordt onder de voeten. En ook die echo klinkt later in Jezus' woorden: *schud het stof van uw voeten*, als dat nodig is.

Misschien moeten we daar wat meer aan denken, als wéér een keer moedeloosheid ons overvalt. En moeten we dan niet, zoals de volkswijsheid het zegt, 'maar doordoen het goede te doen'. Misschien kan het, ondanks alles, als we echt oprecht en authentiek durven zijn, heel eenvoudig zijn. In de al even oude woorden van Jezus Sirach klinkt het: *Welgevalligheid aan Hem ligt in trouw en zachtmoedigheid* (Sir 1,27). En wellicht is dat al een mooi begin.

Bénédicte LEMMELIJN